

## Utdrag ur en tidning ca 1938

Uppgifter saknas om vilken tidning som artikeln kommer ifrån. Den handlar om Anna Johansson född 1883 i Munka Lungby, död 1957 i Ängelholm. Kallades moster Anna av flera, men var syster till min mormor Emy, gift Cronholm.

### Trettiofem år som telefonist i Ängelholm

Femtiofem år fyller i dag fröken Anna Johansson, Ängelholm, och lämnar nu efter uppnådd pensionsålder sin anställning som rikstelefonist vid Ängelholms telefonstation.

Fröken Johansson började sin anställning som telefonist vid Ängelholms telefonstation redan 1903, och har således inte mindre än 35 tjänsteår bakom sig, därav 30 år som ordinarie rikstelefonist.

Ängelholms telefonstation är endast något över 50 år gammal och fröken Johansson har således som telefonist haft tillfälle att se och vara med om telefonens och stationens utveckling den mesta tiden sedan dess tillkomst.

Och nog är det något annorlunda än år 1903.

Då voro endast c:a 100 abonnenter inkoppla-

de till Ängelholms telefonstation, således jämförbart med en medelstor växelstation på landsbygden numera. Sedan dess har abonnentantalet tiodubblats.

11-stationer och förbindelseledningar ha tillkommit i ungefär samma proportion.

Telefonistyrket är och har väl alla tider varit ganska enerverande och påfrestande, men jämför man telefontjänsten å stationen under senare år och exempelvis vid seklets början, var nog sysslan en något av en idyll på den tiden.

Ringde t. ex. en herr Andersson upp

stationen

och ville tala vid sin vän Pettersson, han som bodde vid gröna torg, så gick detta gott för sig, om P. nu var hemma. Var han inte det, kunde kanske telefonisten tala om, att P. var i väg på en auktion i Rebbelberga och kom nog inte hem förrän senare på kvällen. Så tackade Andersson hjärtligt för upplysningen och talade om, att även han tänkte ge sig iväg till den där auktionen, så han kom nog att träffa Pettersson i alla fall. Sa kunde det gå till. Man hade reda på och kände till varandra på den tiden, men så var sta'n ju heller inte så stor.

Tiden går. Tjugoåringen, som 1902 med ungdomlig säkerhet och kläm satte fart på "förbindelserna" i de små dåliga lokaler, som telefonstationen då disponerade, anade väl knappast då, att hon först anno 1938 skulle få lämna tjänsten, och då som pensionär. Det är en samhällets trotjänarinna, i detta ords bästa bemärkelse, som nu lämnar sin tjänst. Pliktuppfyllelse i arbetet, vänlig och tillmötesgående mot alla såväl i som utom tjänsten, är utmärkande egenskaper för fröken Anna Johansson.

För några dagar sedan hade personalen på telegrafstationen anordnat en avskedsfest för henne på Hotell Hoppet i Skälderviken, varvid den avgående vännen och kamraten på det hjärtligaste hyllades med blommor och presenter.

Avskrivet från dålig kopia av Peter Twetman  
2020